

Vijver aan huis.

Toen onze kinderen de zandbak leeftijd te boven waren gekomen, hebben we de zandbak vervangen door een vijvertje. Dit tot grote vreugde van de dierenwereld. Er werd wat pootje gebaad, gedronken, gewassen, insecten gehapt, dat het een lieve lust was.

Ooit heb ik nog een reiger gezien die een goudvis uit de vijver hapte. Bij onze verhuizing hebben we in het volgende huis als een van de eerste zaken weer een vijvertje aangelegd.



Ondanks de geringe omvang had ook deze vijver grote belangstelling van alle vogels die maar even in de buurt waren of in de buurt "woonden".

Dit vijvertje wordt ook, als er regen is, automatisch voorzien van regenwater. Het hemelwater stroomt van de dakgoot op een dakje, van daaruit in de regenton en als de ton vol is loopt het ons vijvertje in. Is het vijvertje vol dan loopt het water de tuin in.

Het is altijd heerlijk als je de tuin door loopt om zo'n plasje water te zien. Elk seizoen is het weer anders.



De vijverpret is verhoogd toen we kleine visjes hebben gekregen en wat kikkers. Vorig jaar zijn de baby-kikkers gered ergens uit een drooggevalen poel. De warmte en droogte zou de beestjes fataal zijn geworden. Ze zijn bij ons gedumpt en we hebben ze een jaar lang eigenlijk niet gezien tot een paar maanden geleden.



En leuk dat ze (zie plaatje 4) allemaal op de foto wilden.

Vught, juli 2021

Peter Dijkhuizen